



nr.  
**01**

- **INDIEN**
- **DELHI**
- **8-12 JANUARI**

2007

# VECKANS explorerer

*"BLI DEN FÖRÄNDRING DU SÖKER I VÄRLDEN"*  
GANDHI



Turkish Airlines överraskade. Vegetarisk mat som beställt, två säten var och planet anlände före tidtabell. Indiska tullen tog dock någon timme att ta sig igenom.



Medföljande raggsockor och duntofflor hör till packningens favoriter. Igår testade Maria sina nya skor och förfrös stortån under kvällens middag.



New Delhi är inte detsamma som Delhi. Där finns inga löst springande kor, inget skräp, ingen trängsel och knappt inget Indien.

## Inte en dag utan raggsockor och privatchaufför

Efter mellanlandning i folktomma Istanbul möttes vi äntligen av ett sprudlande, färgglatt Delhi. Kylan i luften har kompenseras mer än väl av ett varmt och generöst mottagande.

Planerare till trots - som vanligt misslyckades vi med att hålla packningen under kontroll. Fyra kilos övervikt redan på Arlanda!

Vi bor numera hemma hos familjen Chandra som har sitt residens i New Delhis Östermalm. Familjen består av tre personer plus tre chaufförer, en trädgårdsmästare, två kökspersonal, en städerska, en tvätterska, en barnvakt och förstås två grindvakter. Vår tilldelade chaufför kryssar vant mellan kossor, hundar, tiggare och potthål i Delhis täta kvarter.

Vi klarar maten rätt bra sedan familjen reducerat chillinivån till babynivå. Maria har nu också lärt sig att grön chilli och 'harrys kottar' inte är samma sak. Ett problem kvarstår - det verkar alltid finnas en rätt till att duka fram. Vi börjar känna oss riktigt övergödda.

Det går att nå oss via epost: maria@mangoarkitekter.se och mikael@mangoarkitekter.se



Dokumentärfilmaren Moji Riba tog häromdagen med oss till Lodi garden, en enorm park som vår hufsvader nu vill att vi skall komma med ett utvecklingsförslag till. Får se om vi hinner slänga ihop ett sådant innan vi måste dra vidare.

**NÄSTA VECKA...**  
Konferensen "New Architecture and Urbanism" drar igång ikväll. Fortfarande oklart vilken dress-code som gäller. På måndag väntar Taj Mahal och därefter kanske Himalaya.