



■ PORT DOUGLAS
 ■ AUSTRALIEN
 ■ 2 - 8 APRIL

nr.
13

2007 **VECKANS**
explorerer

"BLI DEN FÖRÄNDRING DU SÖKER I VÄRLDEN"
 GANDHI



I Whitsunday Islands skärgård fann vi en man som reser jorden runt för att motbevisa en myt. Ni som tror att vatten virvlar åt olika håll på norra och södra hemisfären kommer snart få ett chockerande besked.



Tro inte att det räcker att akta sig för hajar när man badar här i Australien. Under tiden okt-maj är havet utanför Queensland fyllt av pyttesmå, dödliga stingers (brännmaneter). Badar gör man endast iklädd "stinger suit".



De flesta campingar är fullbokade under påskhelgen. En tsunamivarning medförde dock att många avbokade i sista minut. Vi hade plötsligt hur många platser som helst att välja bland. Tsunamin blev bara 13 mm hög. Puh.

I Townsville har man vänt motvind till medvind

Under våra fyra veckor här i Australien har vi inte ens lyckats täcka in hela ostkusten trots att trippmätaren nu visar 3842 km. Det här landet är för stooort!

Vid Airlie Beach tog vi till sjöss. Campern fick snällt stanna i land när vi mönstrade på The Tall Ship Defender, en gaffelriggare på 115 fot tillverkad någon gång på slutet av 1800-talet. Seglatsen bjöd på både hajar och solsken. Som tur var fanns där sedan två franska matroser redo att putta igång vår kära camper som nog var lika trött på alla dessa km på vägarna som vi. Vive la France!

Med tomt batteri tog vi det för säkrast att sträckköra ända till Townsville. För tio år sedan var staden inne i en negativ befolknings-trend. Man bestämde sig då för att inte bara se på utan göra något åt saken. Stora satsningar gjordes på offentliga miljöer och nya lägen för bostäder. Townsville ingår nu som en del av Australiens snabbast expanderande region. "Om en bare vill så går det".



Runt om i Queensland finns gasolldrivna utomhuskök utplacerade för allmänheten att utnyttja. Vid parkområdet "The Strand" i Townsville, var det idag en filippinsk familj som hade släktkalas. "Köket" ligger mitt i en park och det finns gott om sittplatser för alla. Parken sprudlar av liv i en härlig blandning av offentligt och privat och har man tur blir man kanske som vi inbjuden på påskmiddag.

NÄSTA VECKA...

Vi avslutar vår resestudie i Bangkok innan vi så äntligen återvänder till våren i Sverige!

Det går att nå oss via epost: maria@mangoarkitekter.se och mikael@mangoarkitekter.se