



nr.  
**02+**

■ KATMANDU  
■ NEPAL  
■ 19-21 JANUARI

# 2007 **VECKANS** explorerer

*"BLI DEN FÖRÄNDRING DU SÖKER I VÄRLDEN"*  
GANDHI



Besöket i barnbyn berörde oss djupt. Förutom att ge trygghet och ett hem till 160 ensamma barn erbjuds också skola och dagis för andra behövande barn i Pokhara.



Vi fick aldrig se det vykortsvackra Pokhara, men enligt uppgift ligger staden oslagbart vackert med Himalaya och Anapurna som bakgrund. Vi får helt enkelt återvända hit en annan gång.



I förra veckobrevet skrev vi att Taj Mahals arkitekt fick sina händer avhuggna. Samma öde mötte även alla de skickliga hantverkarna som åstadkommit miraklet.

## På snabbvisit i Yetins land där dimman ligger tät

Nu har vi lämnat den bekväma tillvaron hos familjen Chandra. Trots våra erfarenheter av kyla i Delhi bokade vi modigt in en flight norrut, till Nepal där Himalaya reser sig mot skyn. Ganska snart upptäckte vi att vi kommit till Nepal i helt fel årstid.

Hotellhissen i Katmandu visade siffran elva. Detta var ingen våningsangivelse utan helt enkelt en redovisning av aktuell inomhus-temperatur. Som tur var bjöd dagarna på sol och stadens ekologiska restaurang hade en glödande kamin att kura invid.

Yeti Airs minsta jetplan tog oss till Pokhara vid Himalayas fot. Dimman försenade planet 5 timmar och dolde skickligt bergen, men som tröst skymtade Himalaya genom flygplansfönstret. Pokhara är normalt en stad för trekkers som vill vandra i bergen. Vi styrde kosan till SOS barnby, Gandaki för att besöka Pemba, Mickes fadderbarn. I barnbyn finns det 16 mammor som vardera har 10 barn att ta hand om. Byn präglas av värme och generositet.

Det går att nå oss via epost: maria@mangoarkitekter.se och mikael@mangoarkitekter.se



Byns "far" visade oss snabbt till Pembas hus där nästan alla barn var hemma. Mickes Pemba skulle vara ca 9 år, men väl på plats uppgavs det att han var 17. Alla satt spänt och väntade på att Pemba skulle komma hem från skolan. Först efter 20 min kom någon på att det ju fanns två Pemba i huset och gissa vem som satt där blygt mellan oss! Nu kunde åldern också justeras till 5 år.

### NÄSTA VECKA...

Då vänder vi tillbaka till Indien och besöker där storstäderna Kolkata och Mumbai.