



nr.
03

■ KOCHIN
■ INDIEN
■ 22-29 JANUARI

2007 **VECKANS** explorerer

"BLI DEN FÖRÄNDRING DU SÖKER I VÄRLDEN"
GANDHI



I Kolkata tog vår indiske vän Kaushik ut oss på en runda i stan för att äta av gatuståndens mat. Vårt skeptiska ansiktsuttryck mötte han lugnt med kommentaren "Don't worry, it's all in the mind".



Det är fortfarande lite oklart om Mumbai är värt ett återbesök. Största delen av vår vistelse där spenderade vi i timplånga bilfärder i stadens trafikinferno.



På en restaurang i Kochin fick Micke lära sig att den varma koppen med citronvatten som avslutade måltiden var avsedd för tvätt av högerhanden och inte en juste gratisdrink.

Från kolmonoxidförgiftning till ayurvedisk transendens

Denna vecka har vi fått oss en rejäl dos avgaser i Indiens mångmiljonstäder Kolkata och Mumbai. För att avgifta oss har vi nu påbörjat en reningsprocess i Kochin och Munnar.

Det verkar som om Indiens alla storstäder lider av samma åkomma. Folk spenderar timmar i förgiftande bilköer och fotgängare ses som rörliga rundningsmärken i trafiken. Effektiva kollektivtrafiklösningar ligger ännu långt borta.

Från Mumbai flög vi till Kochin i delstaten Kerala. Som kontrast till megastäderna Kolkata och Mumbai känns Kochin behändig med sina 1.3 miljoner invånare, men samma omänskliga trafikmiljö möter vi även här.

I Kerala och Kochin är dock ayurvediska behandlingar lättillgängliga och vi försöker nu rensa våra nedsotade lungor. Ayurvedan kompletteras med en tur till teodlingarnas Munnar. Den rena luften och det enastående vackra landskapet helar både kropp och själ.

Det går att nå oss via epost: maria@mangoarkitekter.se och mikael@mangoarkitekter.se



Kolkatas allmänna torg säljs ut bit för bit och snart är det bara privata, välbevakade torgmiljöer som finns att tillgå. Arkitekten Charles Correa har nyligen formgett City Centre, ett privatfinansierat stadsdelscentrum, som attraherar människor långt in på kvällarna. Platsen är en lyckad satsning, men en stor del av det indiska gatulivet och den informella handeln är förstas utestängd från området.

NÄSTA VECKA...

Då fortsätter vi utforska Kerala och tar tåget söderut till Varkalas stränder!