

■ VARKALA

■ INDIEN

■ 30 JANUARI - 5 FEBRUARI

2007 VECKANS explorerer

"BLI DEN FÖRÄNDRING DU SÖKER I VÄRLDEN"

GANDHI



På veckans matlagningskurs fick vi lära oss fem indiska rätter. Efter en liten olycka med het olja lärde vi oss också att fuktad salt som läggs på brännskadan gör att man slipper blåsor. Fiffigt!



Bakom husknuten står en stor elefant och trumpetar, vi delar badrum med tusenfotingar och någon slags bambu- husbock knaprar i väggarna, men inte en enda kackerlacka har skymtats!



Vår ayurvediska reningsvecka avslutades med en örtbaserad tarmrengöringsdag. Vi startade kl. 6 med intag av diverse örter och sedan hade vi fullt upp resten av dagen kan man säga!

För ovanlighetens skull håller vi oss till en och samma plats denna vecka. Kanske inte så konstigt förresten; solen skiner, havet är ljumt och luften är så där lagom behagligt varm!

Trots att vi tagit "semester" denna vecka kan vi inte låta bli att analysera den fysiska miljön. Vi förvånas över den stensatta vägen, belägen högt uppe på branten ovanför stranden i Varkala. Från vägen har man en fantastisk utsikt över stranden, havet och solnedgången.

Det visar sig att myndigheterna för en tid sedan bestämde sig för att exproprierade en remsa land från fastighetsägarna utmed kusten. I utbyte skapades en tillgänglig och attraktiv gata genom området. Cirka 20 m nedanför gatan breder en lång strand ut sig mot ett oändligt hav.

Självklart passar vi på att njuta av tillvaron denna vecka. Dubbla massagepass bokas in varje dag, däremellan varvar vi bad med besök på någon av gatans alla restauranger.

Det går att nå oss via epost: maria@mangoarkitekter.se och mikael@mangoarkitekter.se



Vägen utmed bergskanten kantas idag av butiker och restauranger och många hyr sina lokaler säsongsvis. Förutom hyra betalar man en avgift för vägens skötsel. Vad som ännu inte lösts är sophämtningen, så många tappar helt enkelt ner sina sopor i ravinen nedanför. Det gamla tricket att sopa smutsen under mattan lär inte fungera i längden här heller.

NÄSTA VECKA...

Vi lämnar Indien och flyger till Sri Lanka för att besöka planeraren Dhammika, som arbetar med återuppbyggandet efter Tsunamin 2004.